

Maandlijst September-Oktober

Welkom aan alle nieuwe en oude kapoentjes.

Hier is de eerste maandlijst van het jaar. Het belooft een avontuurlijk en boeiend jaar te worden.

De komende 2 maanden maken we een reis rond de wereld en ontdekken we de grootste geheimen die de aarde voor ons verscholen houdt. Slapen Indianen nog altijd in tipi's? Eten Chinezen echt altijd rijst? Zijn leeuwen echt de koning van de jungle? Dit komen we allemaal te weten op onze spannende tocht!

- **15-16 september: Overgangsweekend**

Naar jaarlijkse gewoonte gaat onze gehele scouts op weekend naar Hopper Jeugdverblijf Moerkensheide in De Pinte. Jullie tijd als beginnende eerstejaars kapoentjes is voorbij. Vanaf nu zijn jullie officieel tweedejaars! Meer info is te vinden in de brief ivm overgangsweekend. Voor eventuele vragen kan er gemaïld worden naar kapoenen@scoutsdenderleeuw.be

- **Zaterdag 22 september: Startschot! – 14u-17u aan de lokalen**

Het officiële startschot van het scoutsjaar is nu zeker gegeven. Op deze eerste vergadering spelen wij de hele namiddag spelletjes om elkaar wat beter te leren kennen. Jullie mogen altijd een vriendje of vriendinnetje meebrengen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Natuurlijk kunnen we de ouders niet vergeten. Kom vanaf 11u30 gerust een drankje drinken in onze scoutsbar of kom proeven van de culinaire creaties, gemaakt door enkele koks in een primitieve veldkeuken!



- **Zondag 30 september: de geschiedenis van Europa – 14u-17u aan de lokalen**

Vandaag herschrijven we de geschiedenis van Europa. We springen samen op de oude stoomtrein en laten ons meevoeren in de tijd. Waren de Belgen de dapperste der Galliërs? Tijd om de waarheid onder ogen te komen.



- **Zondag 7 oktober: hoe werkt Amerika – 14u-17u aan de lokalen**

Vandaag zetten we onze tocht verder richting Amerika. Misschien ontdekken we waar het vrijheidsbeeld staat of maken we kennis met president Trump. Of misschien worden we wel allemaal wereldberoemde filmsterren in het bekende Hollywood. Wie weet!



- **Zondag 14 oktober: Op vakantie in Antarctica – 14u-17u aan de lokalen**

Joepie, op reis naar Antarctica! Sneeuwmannen maken, schaatsen op één van de grootste meren, pinguïns en ijsberen spotten. Maar waarom is het daar eigenlijk altijd zo koud? Is er wel nog ijs op Antarctica? Dit ontdekken we allemaal op onze spannende tocht.



- **Zondag 21 oktober – Geen vergadering!**

Vandaag is er helaas geen vergadering. Jullie liefvallige leiding is namelijk op leidingsweekend. Maar geen nood, volgende week zijn we er weer. Hopelijk jullie ook! Tot volgende week!



- **Zaterdag 27- zondag 28 oktober: Takweekend**

Joepie! Dit weekend is het eindelijk tijd voor ons takweekend. Voor velen onder ons is dit misschien wel het eerste weekend met de scouts. Tijd om de groep wat beter te leren kennen. We slapen voor één nachtje in de lokalen en spelen er de hele dag spelletjes. Spannend! Verdere info volgt nog.

Scoutieve linker, jullie leiding

- Tijl De Blander (takleiding) : 0499/75 13 08
- Helena Ruyssinck: 0471/68 07 58
- Coralie Vanderghote: 0478/91 61 17

- Anke De Schryver: 0473/40 66 71
- Lisa Hertsens: 0492/66 72 22
- Jarne Triest: 0484/83 12 38