

Maandlijst november – januari

Liefste kabouters, als vroeg kerstcadeau hebben wij voor jullie alweer een nieuwe maandlijst vol leuke vergaderingen! Kijken jullie er even hard naar uit als wij?

Zondag 4 november (14u-17u)

Vandaag wanen wij ons in het rijk van de Egyptenaren. De tijd van machtige farao's, grote piramides, maar ook slaven. Welke rol jij speelt in dit rijk, hangt helemaal van jezelf af. Word jij de rijkste van de bende, of ben jij een slaaf vanaf het eerste uur? Kom het uitzoeken van 2 tot 5 aan de lokalen.



ZATERDAG 10 november (14u-17u) -> locatie: PALAVER



Ook wij dragen vandaag ons steentje bij aan de maatschappij. Onder het motto "Allemaal mensen" willen wij vandaag het beste van onszelf boven halen.

Let op: deze vergadering gaat niet door aan de lokalen maar in het ontmoetingscentrum de Palaver (Seringenlaan 1-7 (ingang via Azalealaan), 9470 Denderleeuw). Ook voor de ouders kan dit een leuke dag zijn. Jullie kunnen altijd genieten van een hapje en een drankje in goed gezelschap.

Zondag 18 november (14u-17u)

Je wordt wakker in een donkere kamer, alleen een paar kaarsen rond jou. Je probeert de deur te openen, maar je beseft dat alle deuren en ramen op slot zitten. Wat moet je doen? Je weet het niet. Je zit vast en je kan geen kant op. Kan je ontsnappen? Zal je ooit nog het daglicht zien? Wie weet...



Zondag 25 november (10u-13u)



Een snufje zout, een beetje peper, een beetje boter, ... Kennen jullie het recept van een geslaagd gerecht? Vandaag kijken we wie van de kabouters de grootste keukenprinses is! Kom jullie beste kookkunsten boven halen (en daarna lekker smullen van het zelfgemaakte eten) van 10u tot 13 u aan de lokalen. Mee te nemen: €4.

Zondag 2 december (14u-17u)

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Vandaag komt de Sint aan in Denderleeuw. Spannend! Om te kijken of de kabouters dit jaar braaf of stout zijn geweest, gaan wij hem opwachten!



Zondag 9 december (14u-17u) -> locatie: zwembad Ninove



Vandaag nemen we een duikje in het water, we wanen ons echte zeemeerminnen. Jullie worden om 14u verwacht aan het zwembad van Ninove (Parklaan, 9400 Ninove) en om 17u kunnen de kabouters weer opgepikt worden aan het zwembad. Mee te nemen: badpak/bikini, handdoek, badmuts, zwembril en €3.

Zondag 16 december (14u-17u)

Burgers, cupido, een heks, een meisje die af en toe eens durft spieken, weerwolven, ... Jullie kennen het wel. Weerwolven. Maar vandaag gooien wij het eens over een andere boeg en spelen we een levensecht weerwolven. Wie overleeft er, wie wordt er gebeten door de weerwolven, maar vooral, wie zal er zegevieren: de burgers of de weerwolven?



VRIJDAG 21 december (19u-21u)



Het is bijna Kerstmis! Daarom hebben wij besloten om van de gelegenheid gebruik te maken en een echt kerstfeestje te organiseren! Jullie zijn allemaal welkom van **19u tot 21u** in onze lokalen, die voor de gelegenheid zullen omgetoverd worden in een echte feestzaal!

En geen Kerstmis zonder de kerstman natuurlijk, dus wij doen een 'secret Santa'. Neem een cadeautje van **maximum €5** mee, en maak een andere kabouter blij!

KERSTVAKANTIE

Tijdens de Kerstvakantie is het geen scouts! Rust maar goed uit om er in het nieuwe jaar nog eens zo hard in te vliegen!!

Stevige linker, de kabouterleiding

Maaike, Stien, Helena, Kaat en Kyra

Indien er vragen zijn, zijn wij altijd bereikbaar via kabouters@scoutsdenderleeuw.be