

Maandlijst verkenners Maart en April

Zondag 17 maart: SAINT PATRICKS DAY (14u-17u)



Holderdebolder, ooit al eens een dag willen hebben waar je overal groene kabouters ziet? Ik heb het niet over de tak kabouters, maar over echte kabouters! In Ierland is iedereen dan verkleed als een groene kabouter, maar nog steeds is het niet zo een groot feestje Aalst carnaval! Wij zullen daar dus verandering in brengen! Kom met je fiets naar de lokalen van 14u tot 17u!

Zondag 24 maart: THE HUGE BOMB-VERGADERING (14u-17u)

BOEM, PATS, PATAT, ZAFLET, RAKET, KNOTS, PASJOEFEL! Deze klanken gaan we veel horen deze vergadering. We gaan ons meesterlijk brein gebruiken om de wetenschap te tarten! Heeft u een labjas thuis? Of een beschermbril? Dan mag u deze zeker meenemen! Afspraak van 14u tot 17u aan de lokalen, met de fiets weliswaar!



Zondag 31 maart: VOETBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL (14u-17u)



Jaja, jullie hebben er lang genoeg achter gezaagd! We gaan Michiel de Koninck eindelijk leren shotten. Hij moet natuurlijk strak staan om op grootkamp de jongverkenners ook een beetje te vernederen! Wie weet komt er weer een special guest? Ik heb mij laten vertellen dat de special guest net gestopt is bij de rode duivels... Afspraak van 14u tot 17u aan de lokalen. Met welk voertuig? MET DE FIETS!

Zondag 7 april: Geen vergadering ☹️

De leiding is mee gaan koken op andere lentekampen, dus er kan geen vergadering zijn ☹️. Misschien krijgen jullie nog een verrassingsweekend? Of niet? Of wel? Of niet? Of wel? We zullen het pas weten op de volgende maandlijst 😊



Zondag 14 april: TRIATHLON-vergadering (14u-17u)



Jullie schieten allemaal als een pijl vooruit met de fiets, maar kunnen jullie ook nog een stevig eindje zwemmen na een grote fietstocht? Of na een marathon? Ik ben eens benieuwd! Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat jullie jullie eigen fiets meenemen die vergadering, plus een zwembroek! Badpak of bikini of monokini mag ook! Afspraak aan de lokalen van 14u tot 17u!

Zondag 21 april: Geen vergadering ☹️

Boehoe, Pasen, veel familiefeesten, veel chocolade, veel verdikken, maar geen scouts ☹️. We zullen nog een weekje moeten wachten, maar dan is het eindelijk stockwood!



Zaterdag 27 april: STOCKWOODWEEKEND

Eindelijk, het is zover! Aan dit weekend hebben we zo lang gewerkt! Zijn jullie er klaar voor om jullie standje open te houden? Om veel cola's en biertjes uit te schenken voor de aanwezigen? Jullie worden zaterdagochtend verwacht aan de scoutslokalen. Een duidelijk uur hebben we nog niet, maar dat wordt zeker nog gecommuniceerd. Alle ouders zijn zeker welkom om de boerse spelen uit te proberen en naar de fantastische optredens te kijken! Ik heb gehoord dat de line-up fenomenaal is! Jullie blijven ook allemaal slapen zaterdagavond om zondag samen met ons het boeltje op te kuisen.

Dat is natuurlijk minder leuk, maar als je een euro vindt op de grond, mag je hem zeker houden!
Joepie!

Zondag 5 mei: VIVE LA FRANCE (14u-17u)



Wie had vorig jaar de gele trui? Wie moesten we eruit smijten omdat deze verkenners doping had gebruikt? Wie klimt er graag op bergen, met fiets of zonder fiets? Wie trekt het beste sprintje? De muur van geraardsbergen is nooit te ver om dit alles te gaan uitzoeken! Afspraak aan de lokalen van 14u tot 17u, met de fiets uiteraard!