

# MAANDLIJST AKABE SEPTEMBER - OKTOBER

Wauw! Is die vakantie nu al voorbij??? Een geluk dat dit wil zeggen dat het terug scouts is! Zin om opnieuw de zotste spelletjes te spelen? Wij zeker wel. Wat wij allemaal gaan doen tijdens de eerste maand van dit spiksplinternieuw megafantastisch scoutsjaar kan je hier lezen.

Dan nu de grote vraag, wie is jullie leiding dit jaar? Wij stellen ons even voor. Wij zijn:



Elien



Daan



Hanna



Maarten



Tessa



Brecht



Klara

## Zaterdag 19 september: Startdag

Op jullie plaatsen. 3,2,1, START!!! Vandaag is het de eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar. We hopen dat jullie allemaal veel vriendjes, neefjes en nichtjes meebrengen zodat zij ook de scouts leren kennen. We hebben voor jullie alvast een megasuperleuk spel bedacht **OP WIELTJES**. We verwachten jullie allemaal van **14 uur tot 17 uur** aan de **lokalen**.

PS: Neem gerust iets mee op wiertjes!



## Zondag 4 oktober: Werelddierendag

Vandaag is een speciale dag. Dit is de dag waarop alle dieren in de bloemetjes gezet worden en een extra beloning krijgen! Wij vieren vandaag alle dieren, van de grootste op de aarde tot de kleinste. Jullie huisdieren zijn helaas niet toegelaten, maar jullie verwachten we van **14 uur tot 17 uur** aan de lokalen.



## Zondag 11 oktober: Op tocht door het bos

De herfst is het ideale seizoen om het bos te bezoeken. Hier maken wij natuurlijk graag gebruik van om een tocht door het bos te organiseren en daar, helemaal in het midden van het bos, een groot bosspel te spelen. Trek jullie bosschoenen alvast maar aan!

We zien jullie graag om **14 uur** aan **de ingang van het Liedekerkebos** (Eduard Schelfhoutstraat 188, 1770 Liedekerke) waar jullie ook opgehaald moeten worden om **17 uur**.

## Zaterdag 24-zondag 25 oktober: Takweekend

“Schip ahoi, scheepsmaatjes!” De kapitein van ons piratenschip wacht op zijn bemanning, klaar om allerlei piratenavonturen te trotseren.

Gaan jullie mee? Dan zien wij jullie graag op ons allereerste takweekend waarbij wij één nachtje in onze lokalen blijven slapen. Samen varen we door weer en wind, regen of zonneschijn want de zee blijft lonken naar al wie piratenbloed door diens aderen heeft stromen. We leren alles wat er te leren valt over het leven van een piraat en gaan op schattenjacht. We bouwen ons eigen schip en dansen op echte piratenmuziek.

Meer informatie volgt nog in een brief.



## Zondag 8 november: De grote novemberkermis

Kom dit zien! Kom dat zien! Wie houdt er nu niet van een echte kermis? Eendjes vissen, suikerspin eten, een ritje in de botsauto's... Wie weet wat wij voor jullie vandaag in petto hebben? Kaartjes kopen is vandaag niet nodig, jullie opperbeste humeur meebrengen wel. Tot dan, van **14 uur tot 17 uur** aan de **lokalen**.



Enkele belangrijke weetjes:

- Op de scouts kan je altijd vuil (modder, verf ...) worden. Je draagt dus best elke vergadering kleren die vuil mogen worden.
- Kan je eens niet naar een vergadering komen? Geen probleem, maar laat het ons gewoon weten via mail. Zo kunnen wij beter inschatten hoeveel kindjes wij kunnen verwachten.
- Eten en drank meenemen naar de scouts is niet nodig. De leiding zorgt daar elke vergadering wel voor.
- Vanaf dit scoutsjaar hebben wij een Akablog. Hierin schrijven we na elke vergadering of activiteit welke zotte stoten de Akabe die dag meemaakte. Zo kan het thuisfront van alle vertelsels één samenhangend verhaal maken. De blog is te vinden op: <https://akabedenderleeuw.blogspot.com/?fbclid=IwAR3qQqFfhUJqMNq9glN3SGH3Lvmk5djd41AyVWgJPS5UaitMgRSg66SiZUs>

Contacteer ons gerust bij vragen via:

[akabe@scoutsdenderleeuw.be](mailto:akabe@scoutsdenderleeuw.be)

Elien: 0487/19 89 92

Een stevige linker (\*),

Elien, Hanna, Brecht, Daan, Klara, Maarten en Tessa

\* Een echt scoutshand geef je met je linkerhand in plaats van met je rechter. Daarom zeggen we dus 'een stevige linker'. #scoutsterminologie