

Hallo coole kapoenen!

Het scoutsjaar kan weer eens van start gaan,
joehoeee!!!
We hopen dat we jullie meer zullen zien dan vorig jaar,
maar wat zeker hetzelfde zal blijven zijn de superleuke
zondagen, de coole spelletjes!

We hebben ook nog spannend nieuws voor jullie...
wisten jullie al dat jullie elk jaar nieuwe leiding
krijgen?

Dit jaar hebben jullie **NOG** leukere, **NOG** stoerdere,
NOG lievere en **NOG** meer fantastische leiding!

Benieuwd?
Trek dat eerste blaadje van deze scheurkalender er
maar af!



Pssst; Leider Tuur kon het zich niet laten om op de achterkant van elk blaadje
een mopje te vertellen!



LEIDSTER RANI



LEIDER ARNAUD



LEIDER ARTHUR



LEIDSTER ANTJE



LEIDSTER STIEN



LEIDER JASPER

11-12-13

September

Dit weekend houden we elk jaar vrij voor een supercool
'overgangswEEKEND'. Helaas kan dit weekend dit jaar
niet doorgaan door Corona. ☹️

MAAR niet getreurd, de leiding zorgt voor een
onvergetelijk alternatief!
Jullie zullen hier snel iets meer over horen! Hou die
mailbox dus maar in de gaten!



19

September

STARTDAG!

Vandaag start ons nieuw scoutsjaar echt!
Ook de startdag zal er dankzij Corona een beetje
anders uit zien dan normaal, maar we gaan ons in
ieder geval geweldig amuseren!

Meer info volgt!

Twee oenen zijn aan het inbreken. Na afloop willen ze de boel in de fik steken om al het bewijsmateriaal te laten verdwijnen. Zegt de ene oen tegen de andere: 'Weet je zeker dat de lucifers het doen?' Antwoordt de andere oen: 'Ja, ik heb ze net allemaal uitgeprobeerd!'



Twee baby's liggen naast elkaar in het ziekenhuis. Zegt de ene baby tegen de andere: 'Hoe laat ben je geboren?' Zegt de ander baby: 'Om 12 uur 's nachts.' Zegt de ene baby: 'Wauw, mocht je dan zo lang nog opblijven?'



Een spin en een duizendpoot spreken af. De spin wacht al drie uur op de duizendpoot. Na drie uur komt de duizendpoot eindelijk. De spin vraagt aan de duizendpoot: 'Waar bleef je nou?' 'Nou,' zegt de duizendpoot, 'bij de ingang stond een bordje met de tekst: voeten vegen.'



Jantje zit in de klas en zegt: 'Broemm broem...' Juf zegt: 'Jantje, stop daar eens mee!' Jantje: 'Broem broem...' Juf: 'Jantje, als je dat nog een keer doet dan moet je naar de gang!' Tijdje later... 'Broem broem broemm broemmm', zegt Jantje. Juf: 'Jantje, ik ben er klaar mee! Ga nu naar de gang!' 'Sorry,' zegt Jantje, 'mijn benzine is op!'





27

September

“SKOETENVERGADERING”

Vandaag maakt de leiding echte scoutsjongens en -meisjes van jullie.

Rol die mouwen maar al op en haal al jullie stoerste kreten maar boven want de leiding zal jullie vandaag testen op dapperheid, snelheid en vooral op scoutiviteit!

Welke kapoen komt uit de ‘skoetenmachine’ als de opper-skoet?

Kom het ontdekken **aan de lokalen van 14-17h!**

‘T ZAL WEL ZIJN!

4



Oktober

”WERELDDIERENDAG”

Vandaag is het werelddierendag en van die gelegenheid willen wij heel graag gebruik maken! Wij weten dat jullie wel eens varkentjes kunnen zijn, dus gaan we ons vandaag als echte varkens gedragen! Leg nog maar een mooi krulletje in je staartje en doe zeker jullie vuile kleren aan, want het wordt beestig leuk vandaag!

Alle varkentjes zijn welkom van **14-17h aan onze lokalen!**



11

Oktober

“REIS ROND DE WERELD”

你去過中國嗎？ Of miskien selfs na Afrika? Of hawwe jo de Eskimo's ea besocht?

Vandaag gaan we op trektocht door de hele wereld om nieuwe mensen te leren kennen! Wie weet komen we wel Chineesjes tegen; of misschien Eskimo's! Trek jullie stapschoenen maar aan!

Wie meewilt op wereldreis wordt van 14-17h aan onze lokalen verwacht!

Arrivederci!

18



Oktober

“LEIDINGSWEEKEND”

SnifSnif, vandaag geen scouts want jullie leiding is op weekend! Maar niet TE veel traantjes laten want volgende week gaan we er weer een gekke zondag van maken! Tot dan!

Een man zit aan een meer met zijn vishengel. Er komt een politieman aan. De politie zegt: 'Meneer, ik zal u een boete moeten geven, want u mag hier niet vissen.' De meneer zegt: 'Maar ik vis niet, ik geef mijn worm zwemles.'
Politie: 'Ik zal u alsnog een boete moeten geven, want uw worm zwemt zonder badpak!'



Twee slangen zitten in de woestijn. De ene slang zegt tegen de andere: 'Ik hoop niet dat ik giftig ben.' 'Waarom?' vraagt de andere slang. 'Omdat ik net op mijn tong heb gebeten!'



Na een hete dag wil een toerist een frisse duik nemen in de rivier. 'Zitten hier haaien?' vraagt hij aan de gids. 'Nee hoor', antwoordt de gids. De toerist springt in het water. 'Weet u het zeker?' vraagt hij voor alle zekerheid. 'Ja ja! Er zitten hier alleen maar krokodillen.'



Jantje loopt naar school en komt langs het huis van de burgemeester. Jantje spuugt op zijn raam en de burgemeester komt woedend naar buiten. Hij zegt: 'Hoe zou jouw moeder het vinden als ik op jullie raam spuug?' 'Nou burgemeester, dat zou ze heel knap vinden, want we wonen op de zevende verdieping!'





25

Oktober

“VERFVERGADERING”

Vandaag treden we in de voetsporen van Picasso, Van Gogh, Monet, Mondriaan en nog vele andere echte kunst schilders! Maar omdat wij net geen echte schilders zijn, maar wel echte ‘skoeten’, gaan wij niet zomaar met penselen schilderen... Wij verklappen nog niet hoe we dat dan wel gaan doen, maar we kunnen jullie wel al zeggen dat vuile kleren wel nodig zullen zijn vandaag! 😊
Nieuwgerig?

Kom van 14-17h naar de lokalen om te ontdekken hoe scoutsschilders hun schilderwerken maken!

30-31-1

Oktober/november

“TAKWEEKEND”

JOEPIE DE POEPIIIIE, vandaag vertrekken we op takweekend met onze supercoole kapoentak!

Alle info omtrent takweekend vinden jullie in jullie mailbox!



ZIEZO KAPOENEN, DIT WAS DE EERSTE
MAANDLIJST!

NA DE HERFSTVAKANTIE ZIEN WE JULLIE
GRAAG ALLEMAAL TERUG OP DE SCOUTS!

Nog een berichtje voor de mama en de papa;

Indien jullie kind niet naar de scouts kan komen of jullie vragen hebben, kunnen jullie ons altijd een mailtje sturen of eens bellen!

kapoenen@scoutsdenderleeuw.be

STIEN (takleiding) : 0471/30.76.66
ARTHUR : 0479/34.27.65
ARNAUD : 0473/23.96.29
ANTJE : 0470/55.80.35
RANI : 0476/54.47.13
JASPER : 0483/41.95.35

Er zitten twee onderbroeken op een bankje. Zegt de ene onderbroek tegen de andere: 'Heb je zin om mee te gaan naar het strand?' 'Nee,' zegt de andere onderbroek, 'ik ben al bruin genoeg!'



Erik komt vol trots op school en vertelt aan zijn vrienden dat zijn hond kan liegen. 'Wat een onzin', roepen zijn vrienden in koor. 'Maar het is echt waar!' zegt Erik. 'Als ik hem vraag: "Wat doet de poes?" dan antwoordt hij: "Woef, woef!" Zie je wel dat hij kan liegen.'

