

Maandlijst der Verkenners *September tot November*

Potverdekke zeh. Daar is ze dan. De maandlijst. “Wa gommen na feitelijk doeng e vant joar”

12 of 13 september - ~~Overgangswekend?~~ Overgangsdag?



“To doorga or not to doorga, that is the question”
Helaas kunnen wij met weinig zekerheid spreken over het fameuze overgangswekend dat normaal jaarlijks doorgaat in De Pinte. Eén ding is wel zeker: het zal niet kunnen doorgaan zoals we dat gewoon zijn. Vermoedelijk organiseren we een overgangsdag die zal verlopen conform richtlijnen die wij van hogerop nog moeten ontvangen. **Hou zeker je mailbox in de gaten: daarin communiceren we hoe, waar en wat.**

ZATERDAG 19 September 14u-17u - STARTDAG: Startn op den FC

Er zijn weinig zekerheden in dit leven. Maar we durven toch het volgende zeggen: er zal gestart worden. En hoe? En is dat opnieuw met lekkere hapjes en een dranksken en dit en dat? Misschien. Wij zullen op **digitale wijze communiceren** over het precieze verloop van de startdag. De VK spreken af op **de parking van den FC met de fiets** (jammer seg, er zal al veel volk zijn aan onze mooie lokalen). Meer informatie vind je opnieuw op de **aparte brief over de startdag**.



ZONDAG 27 September 14u-17u – Dobberen op den denjer



In deze dagen van tobben in dubio moet je soms ook durven dobberen. Dat is precies wat we vandaag zullen doen. “Die da dobberen op den denjer die doen da goe, da dobberen.”
Om 14u met de fiets aan de lokalen

ZONDAG 4 Oktober 14u-17u - SKIETN #1

Skietj na omuug! De eerste SKIETN vergadering van het jaar is een feit. Want jawel, dit is de eerste van een serie vergaderingen waarin de skietkunst centraal zal staan. “Hij die raakt schiet, schiet niet mis”
Kom om 14u met de fiets naar de lokalen.



ZONDAG 11 Oktober 14u-17u - DE PIT



Er is een klassiek scoutspreekwoord dat luidt: wie een put graaft voor een ander, kan gerust toch van de arbeid genieten. En dat is precies waar het vandaag om zal draaien: hoe dieper je graaft, hoe dichter je komt bij de kern van de zaak (i.e. de Aarde). En vergeet niet: “wie in de put zit, hoeft slechts omhoog te kijken en daar moed uit putten”.

Om 14u met de fiets aan de lokalen.

ZONDAG 18 Oktober 14u-17u - IN DEN BAA

Bouwen dat is een kunst. Dat is niet gewoon hup dit blokje past op dit blokje en tiktak daar zet ik het dak op. Neenee, over bouwen moet worden nagedacht. Verkenners nv zet zijn eerste stappen richting een succesvolle bouworganisatie. Ieder van jullie moet een rots waarop wij samen kunnen bouwen.

Aan de lokalen met de fiets!



ZONDAG 25 Oktober 14u-17u - TREKT ULLE PLAN



Al smedende wordt men smid. Al doende leert men. Jullie krijgen vandaag een geschenk: een kans. Niet alleen een kans om jullie te bewijzen maar vooral ook een kans om iets bij te leren van de anderen én van jezelf. Elk van jullie zit vol belachelijke ideeën maar die komen niet tot uiting als de leiding steeds hun briljante ideeën doorduwt. Dat zal vandaag anders zijn. Aan de lokalen met de fiets!

30 oktober tot 1 November - TAKWEEKEND



We trekken erop uit! Eind oktober durft het weer al wel eens dramatisch slecht te zijn. Lekker koud, lekker nat, lekker donker, de ideale situatie voor een hoopje gezonde verkenners om een nieuwe locatie te verkennen. Wie hopen op gunstige omstandigheden. Het spreekt voor zich dat jullie voor dit weekend nog een digitale brief in jullie even digitale bus mogen verwachten!

Doorheen deze maandlijst is de **eerste clue** verstopt voor een **speurtocht** die jullie reeds in de eerste weken van het schooljaar kunnen aanvatten. In onze messenger groep (of via mail) communiceren wij naar jullie hoe en wat jullie moeten doen om te winnen. De winnaars (jawel: meervoud) zullen zich op vele vlakken moeten bewijzen en krijgen hun beloning op takweekend.

*Verkenners worden **altijd verwacht met de fiets** naar de vergaderingen te komen, vergeet zeker jullie **FIETSELHM** niet. Zeker in deze coroneuze tijden is het belangrijk dat wij ons vlotjes als groep naar een rustige omgeving kunnen begeven.*

De eerste maanden van een scoutsjaar worden gekenmerkt door veel vragen, iedereen moet immers zijn omgeving leren kennen en in het juiste tempo komen. Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet en contacteer ons! Vergeet ook zeker niet ons te verwittigen bij afwezigheid zo kunnen wij onze voorbereiding afstemmen op de hoeveelheid verkenners die er zal zijn!

We zijn te bereiken via:

verkenners@scoutsdenderleeuw.be

Of telefonisch:

Jochen Meysmans (takleider) – 0476 78 18 65

Rob Dhaens - 0498 64 81 06

Jan Heiremans – 0497 63 69 89

Michiel De Koninck – 0471 03 36 12