

MAANDLIJST NOVEMBER - DECEMBER

Hier is hij dan, de nieuwe maandlijst voor de laatste maanden van het jaar. En er staan weer heel wat toffe vergadering op het programma!



Zondag 14/11

Na het geslaagd takweekend is het weer tijd voor een gewone zondagvergadering! Maar, wat is dat? Er zijn allerlei dingen gestolen uit de lokalen, HELP! We hebben jullie hulp nodig om deze terug te vinden. Zet jullie beste speurneus op zodat we die boeven vangen, **van 14u tot 17u aan de lokalen.**

Zondag 28/11



Na de gewone zondagvergadering, is het alweer tijd voor een niet-zo-normale zondagvergadering. We zien jullie **van 10u tot 12u aan de lokalen** om ons eigen potje te koken (ouders, lees: we maken ronde platte zoete schijven met suiker, middageten is nadien waarschijnlijk niet meer nodig). Een koksmuts is handig, een lege maag nog handiger!

Zondag 5/12

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint... We hebben vernomen dat de Sint vandaag een bezoekje brengt aan Denderleeuw (op het moment van schrijven is dit alleszins zo). Oefen alvast wat liedjes, ruik al eens aan wat chocolade, en kleeid jullie maar warm aan om de Sint op de wachten, **van 14u tot 17u aan de lokalen.**



Zondag 19/12

De allerlaatste vergadering van het jaar, boeh!

Daarom maken we er een groot feest van en vieren we Kerstmis extra vroeg dit jaar. Foute kersttruien mogen, extra feestelijke scoutskledij ook! Dit supertoffe feestje gaat door **van 14u tot 17u aan de lokalen.**



VROLIJK KERSTFEEST EN GELUKKIG NIEUWJAAR!!

Enkele belangrijke weetjes:

- Op de scouts kan je altijd vuil (modder, verf ...) worden. Je draagt dus best elke vergadering kleren die vuil mogen worden.
- Kan je eens niet naar een vergadering komen? Geen probleem, maar laat het ons gewoon weten via mail. Zo kunnen wij beter inschatten hoeveel kindjes wij kunnen verwachten.
- Eten en drank meenemen naar de scouts is niet nodig. De leiding zorgt daar elke vergadering wel voor.
- Vanaf dit scoutsjaar hebben wij een Akablog. Hierin schrijven we na elke vergadering of activiteit welke zotte stoten de Akabe die dag meemaakte. Zo kan het thuisfront van alle vertelsels één samenhangend verhaal maken. De blog is te vinden op: <https://akabedenderleeuw.blogspot.com/?fbclid=IwAR3qQqFfhUJqMNq9gln3SGH3Lvmk5djD41AyVWgJPS5UaitMgRSg66SiZUs>

Contacteer ons gerust bij vragen via:

akabe@scoutsdenderleeuw.be

Elien: 0487/19 89 92

Een stevige linker (*),
Elien, Hanna, Brecht, Coralie, Kaat, Brent en Thijs

* Een echt scoutshand geef je met je linkerhand in plaats van met je rechter. Daarom zeggen we dus 'een stevige linker'. #scoutsterminologie