

Maandlijst Kapoenen

September-oktober

zaterdag 14 - zondag 15 september: Overgangswekend in De Pinte (zie brief)



Joepie, het scoutsjaar gaat weer beginnen!!! Zoals gewoonlijk gaan we weer op weekend naar de Pinte. Daar nemen jullie afscheid van jullie oude leiding, leren jullie de nieuwe kennen en spelen we het grote vuilspel. Meer info staat op de brief.

zaterdag 21 september: Startdag aan de lokalen (zie flyer)



Hopelijk zijn jullie bekomen van het overgangswekend, want de startdag staat al voor de deur. Tijd om nieuwe vriendjes te maken terwijl we de Olympische scoutsvlam weer proberen aan te krijgen! Welkom (ook de ouders) van 14u tot 17u aan de lokalen.

zondag 29 september: Het leven van een echte scout



Wat betekent het nu om een echte scout te zijn? Dat is de vraag die we beantwoorden van 14u tot 17u aan de lokalen. Tot dan!

Maandlijst Kapoenen

September-oktober

zondag 6 oktober: Kermis-vergadering



Deze zondag is er kermis in Liedekerke. Velen zeggen dat dit de leukste is van heel de wereld, maar dit klopt natuurlijk niet. De kapoenenkermis aan de lokalen is de leukste ter wereld en dat zullen ze tot in Liedekerke geweten hebben. Afspraak aan de lokalen van 14u tot 17u in jullie botsauto met jullie gevist eendje!

zondag 13 oktober: Wie wordt burgemeester-vergadering



Wie wordt dit jaar de burgemeester van de kapoenen en zal tot aan het zomerkamp de wetten maken? Zal de “coalitie van de pimpelpampelpoenen” aan het laatste eind trekken of overtuigt de “partij voor snoep-op-de-scouts” de leiding met hun mooie beloftes. Afspraak aan het stemkotje van 14u-17u.

zondag 20 oktober: Geen scouts

De leiding is op weekend om eens goed uit te rusten voor volgende week!!



Maandlijst Kapoenen

September-oktober

zaterdag 26 - zondag 27 oktober: Takweekend aan de lokalen



De brief voor dit geweldige weekend zal nog worden doorgestuurd. We weten wel al 1 ding: het gaat enorm leuk worden!!!

zondag 3 november: Het spookt aan de lokalen-vergadering



Oei oei het spookt aan de lokalen. Niemand durft nog alleen in de lokalen te komen. De leiding heeft jullie nodig om ze te verjagen. We spreken af aan de lokalen van 14u tot 17u.

Kapoenen raadsel

De woorden zijn; Friet, vierkant, kapoenen, vergadering, Baden-powell, water, lepel, onderweg opgestoken, vuist

Horizontaal

- 3 Dit steekt de leiding in de lucht
- 7 Wat is de jaarleuze dit jaar?
- 8 Hoe noem je alle kapoenen op een rij?

Verticaal

- 1 Wie is de oprichter van de Scouts?
- 2 Wat is de flinkste tak van Scouts Denderleeuw
- 3 Hoe noemt afspreken op de scouts op zondag
- 4 In welke vorm doen we de opening?
- 5 Elk elk elk... de koe drinkt?
- 6 Ork ork ork... soep drink je met een?



Oplossing

a	b	c	d	e
---	---	---	---	---

Waar is leider Tim?

We zijn Tim kwijt geraakt tussen deze emoji's.
Kan jij ons helpen hem terug te vinden?



**VERBIND JE
LEIDING**



FLOOR

FERRE

JOSEPHINE

TIM

WANNES

QUINTEN

JORUNN

